



STOR, STARK OCH OMTYCKT

sid 1/5

BRA STÄMNING PRÄGLADE ÅRSSTÄMMAN

Den 30 och 31 maj genomfördes Svenska Jägareförbundets årsstämma på Öster Malma. Det som karaktäriserade årets stämma är den positiva stämning som finns i förbundet.

Björn Sprängare konstaterade i sitt inledningsanförande att tillståndet i förbundet är gott och att vi har balans i ekonomin. Han menade vidare att allvaret i medlems-situationen sakta men säkert blivit bättre, men att fokus även framöver måste ligga på att värva medlemmar och vårda medlemsuppdraget, som är den allra viktigaste uppgiften för alla. Han reflekterade över hur det har varit, för att sedan rikta blickarna framåt. Bland annat underströk han att jakt- en behöver fler kvinnor och att den machokultur som finns ska brytas ned, samt att förbundet är på god väg med detta.

Motionsbehandlingen av de 27 motionerna gick snabbt och få diskussioner förekom. De fyra propositioner som förbundsstyrelsen förberett gick också igenom nästan utan kommentarer. Detta fick Lars-Erik Kalles, Dalarna, under ett tal på stämmomiddagen att berömma styrelsen och förbundet i stort för ett bra arbete. Detta tal beskrev i mångt och mycket den positiva stämning och framåtanda som rådde hos delegaterna.

Under stämmomiddagen passade också utbildningschefen Ulf Sterler på att tacka Johan Kjellsson och Lars Ingelmark för deras arbete med att göra Öster Malma till den anläggning den är idag. Han underströk med skärpa betydelsen av deras insatser.



Björn Sprängare inledde stämman med ett anförande som bland annat innehöll förbundets värdegrund: Öppenhet, respekt och ansvar.

ÅTERHÄMTNING I EKONOMIN

Efter de tunga åren 2012 och till del 2013 har den ekonomiska situationen i förbundet utvecklats på ett mycket positivt sätt.

Resultatet är en effekt av tydliga beslut från förbundsstyrelsen och ett målmedvetet arbete som generalsekreteraren Bo Sköld med ledning och personal genomfört. Det operativa resultatet blev 2,9 miljoner kronor för 2014. Resultatet efter finansnetto blev 5,3 miljoner kronor.

De mål som fanns i verksamhetsplanen för 2014 har i huvudsak uppnåtts. Bland de mål som inte uppfyllts förklarade Bo Sköld att man delvis uppnått vissa, medan organisationen inte orkat med några andra.

Ett av de viktigaste målen, som vi inte nått, är att öka antalet medlemmar och här måste vi med kraft jobba vidare. Men vi har börjat vända en negativ trend, sju länsföreningar ökar i medlemsantal.

Bo Sköld passade också på att tacka all personal för ett fantastiskt arbete som har gett så positiva resultat.





Den nya förbundsstyrelsen. Från vänster: Sven Lindén, Britt-Marie Nordquist, Björn Sundgren (personalrepresentant), Folke Fagerlund, Torbjörn Lövbom, Björn Sprängare, Anders Iacobaes, Peter Eriksson, Rolf Annerberg, Angelica Johansson och Torbjörn Larsson.

TVÅ NYA ANSIKTEN I STYRELSEN

Två ledamöter hade avböjt omval i förbundsstyrelsen, Maria Rankka (sex år i styrelsen) och Lars Ingelmark (tolv år). Maria Rankka tilldelades belöningsmedalj i silver och Lars Ingelmark fick belöningsmedalj i guld.

Valberedningen föreslog och stämman röstade in Rolf Annerberg och Britt-Marie Nordquist som nya ledamöter.

Sedan blev det omval på Björn Sprängare som ordförande. Efter det konstituerande styrelsemötet blev det klart att Torbjörn Larsson blev 1:e vice ordförande och Torbjörn Lövbom utsågs till 2:e vice ordförande.



Lars Ingelmark fick Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i guld av Björn Sprängare under stämmomiddagen.



Årsstämman riktade ett särskilt tack till den avgående valberedningen för ett väl utfört arbete. Från vänster Tor Lindkvist, Catharina Månsson, KG Abramsson, Vivianne Pettersson, Johan Kjellsson, Eva Klingspor, Jan-Olov Ragnarsson, Sven Norgren och Per-Uno Unoson.

NY MINDRE VALBEREDNING PÅ PLATS

En av förbundsstyrelsens propositioner trädde i kraft omgående. Det var den som gällde valberedningen, vilket innebar att nio ledamöter blev sex, samt att suppleanterna togs bort. Fyra ledamöter hade av sagt sig omval. Till ordförande för den nya valberedningen valdes Lars Ingelmark. I övrigt ser den ut enligt följande: Norra valregionen: Birgitta Isaksson, Kiruna och Sven Norgren, Sundsvall. Mellersta valregionen: Jan-Olov Ragnarsson, Molkom och Per Torsell, Stora Skedvi. Södra valregionen: Ulrica Posse, Växjö, och Magnus Hesse, Åtvidaberg.

JUSTERINGAR AV ARVODEN

Senaste gången årsstämman justerade ersättningar och arvoden till förtroendevalda var för tio år sedan, berättade valberedningens avgående ordförande KG Abramsson. Just därför ville valberedningen göra några små justeringar.

Ordförande Björn Sprängare har flera gånger betonat valberedningens viktiga uppgift och velat höja statusen på deras arbete. Därför införs ett årligt arvode på 5000 kronor till alla ledamöter och ordförandens arvode höjs till 15 000. Förbundsordförandes arvode höjdes till 275 000, 1:e och 2:e vice ordförande 40 000 kronor per år. Övriga styrelsemedlemmar får 20 000 kronor per år. Därtill höjdes dagarvoden till 1 400 kronor per dag.

TRE TRENDER PÅVERKAR

Björn Sprängare lyfte fram tre trender som präglar samhället och därmed också i högsta grad påverkar förbundet. Trenderna är urbaniseringen, globaliseringen och digitaliseringen. Dessa trender utmanar förbundets sätt att arbeta och kräver åtgärder och förändringar.

DIGITALISERINGEN UTMANAR

Kommunikationschef Magnus Rydholm höll ett kort fördrag om medlemsundersökningen och digitaliseringen. Han underströk att denna samhällstrend utmanar och påverkar oss allt mer, vilket kräver olika former av insatser av förbundet. Han berättade att detta bland annat innebär att hela kommunikationsarbetet ska utvärderas. Vidare menade han att vi måste möta medlemmarna där de finns, inte nödvändigtvis där vi mött dem tidigare.

- Ibland hör jag att en del tycker vår kommunikation är dålig. Denna bild är inte rättvis. Vi syns allt mer i sociala medier, vi är snabba och tydliga med vad vi tycker, vi vinner jaktfrågor och vi har en bra opinionsbildning. Därtill syns vi i media. Men vi kan med små medel bli ännu bättre. Det är därför som länsföreningarna måste fokusera mer på att få kommunikatorsnätverket att fungera.



Allt fler kvinnliga ombud på årsstämman. Angelica Johansson, Åsa Olofsson, Annette Pettersson och Camilla Benje.

REKORD FÖR KVINNLIGA STÄMMOOMBUD

För att kunna vara en inbjudande organisation för såväl kvinnor som män behöver Svenska Jägareförbundet få in fler kvinnor som förtroendevalda.

Arbetet går sakta men säkert framåt. Antalet kvinnliga stämmoombud 2015 är ett tydligt bevis på detta.

- Elva stycken stämmoombud!. Det pekar verkligen åt rätt håll. Samtidigt är detta något slags rekord. För två år sedan var det bara två. Vårt arbete för att göra förbundet mer jämställt börjar ge resultat. Vi har numera också två kvinnliga länsordförande, vilket är riktigt roligt, säger kommunikationschef Magnus Rydholm.

PROPOSITIONER GICK IGENOM

Så många som fyra propositioner från förbundsstyrelsen till en stämma tillhör inte vanligheterna. Men i år så fanns det ett antal saker som styrelsen ville förändra. Nu blev det inte så dramatiskt som det kanske låter. Förbundsstyrelsen och Björn Sprängare har naturligtvis informerat och stämt av inriktningen på propositionerna med länsföreningarna. Kanske var det detta förankringsarbete som också ledde till att stämman hade väldigt få synpunkter.

Den första propositionen rörde ändamålsparagrafen och en stadgeändring för att tydliggöra de naturvårdande delarna av förbundets verksamhet.

Den andra behandlade valregionernas indelning och styrelsens geografiska representation och sammansättning. Syftet är att modernisera och göra valberedningens arbete med att hitta rätt ledamöter enklare och tydligare.

Den tredje propositionen rörde pengarna som finns i Forskningsstjugan. Här ville förbundsstyrelsen ha bättre möjligheter att målstyra användningsområdet och skapa flexibilitet för att få ut så mycket av pengarna som möjligt.

Den fjärde behandlade kretsarnas roll i förbundet. Det styrelsen ville åstadkomma var att en grupp med såväl lokal som regional förankring utreder och gör en översyn av kretsarnas roll och ansvar i framtiden. Förslagen ska sedan gå på remiss så att det finns bred förankring bakom det slutgiltiga förslaget.

Alla propositioner röstades igenom.



”DET BLIR SOM STÄMMAN VILL”

Ibland har det förekommit diskussioner om motionerna verkligen leder till något. Därför hade riks jaktvårdskonsulent Daniel Ligné gjort en genomlysning av de historiska resultaten. Han berättade under ett föredrag att det tar ofta tar lång tid.

- Från första motionen i ett ämne till en verklig förändring tar ofta åtta till tio år. Den som har motionerat blir kanske otålig och vill se resultat snabbt. Men det går inte att förändra något på kort tid, sade han.

Daniel Ligné gick sedan igenom ett antal motioner och visade upp hur lång tid det tagit.

- Jag blir stolt över förbundet när man ser vad vi faktiskt åstadkommit. Faktum är att 93 procent av alla motioner lett till någon slags förändring. Tänk på det nu ni ska rösta om motionerna, avslutade han.

Presentationen kommer att skickas ut till länsföreningarna som kan berätta mer om detta för kretsarna.

WEHUNT GRATIS TILL ALLA MEDLEMMAR

Det är inte alla motioner som tar tio år att ordna. I samband med motion 22, om appen WeHunt meddelande generalsekreterare Bo Sköld att förbundet genomfört en affär, inkluderande ett framtida samarbete, som kommer att innebära att alla medlemmar får tillgång till grundtjänsten (jakt med geopositionering) i två år från och med 1 juli 2015. Vi kommer att återkomma med mer information i frågan. Information om appen finns på www.wehunt.se

- Denna affär och samarbete gör det möjligt för våra medlemmar att använda appen WeHunt gratis i två år. Perfekt för jaktlagets administration och säkerhet. Från förbundets sida är vi glada att vi kan erbjuda fler i medlemskapet, säger Bo Sköld.

STATSSEKRETERARE BESÖKTE STÄMMAN

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, var inbjuden till Jägareförbundets årsstämma. I sitt anförande talade hon om hur morgondagens landsbygd kan samexistera med den starka urbaniseringstrenden.



- Det har varit en turbulent tid i jaktfrågorna, inte minst i arbetet runt rovdjuren. Rovdjursfrågan är en komplex samhällsfråga med en balansakt där flera intressen står emot varandra. Vi vill ha livskraftiga rovdjursstammar, men det ska gå att bedriva djurhållning. Jakten är viktigt i rovdjursförvaltningen, sade hon.

Hon berättade att regeringen jobbar med fjälljaksfrågan och att den är komplicerad.

Elisabeth och regeringen var nöjda med hur förbundet sköter allmänna uppdraget.

- Jakt är något den här regeringen tar på allvar. Jakt ska vi ha! I det här sammanhanget spelar Jägareförbundet en stor och viktig roll med sin stora och breda kunskap, sade Elisabeth Backteman.