

Välkommen till Öster Malma



ÖSTER MALMAS HISTORIK

I det fagra landskapet Sörmland ligger det gamla säteriet Öster Malma med sitt slott och de två flyglarna vackert beläget vid Malmasjön. I ett utdrag ur boken Säterier i Sörmland finns beskrivet hur Öster Malma i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, med Hertig Karls tillstånd och Änkedrottning Kristinas bekräftelsebrev, skänktes eller såldes mellan flera olika ägare. 1630 befanns gården vara kronan behållen.

SEVED BÅÅTH KÖPTE GÅRDEN AV KRONAN 1648, men bytte gården med Joakim Skyttehielm mot en gård i Glanshammars socken. Skyttehielm i sin tur sålde Öster Malma till Johan Månsson Silfverstierna, som med det köpet lade ytterligare en gård till sina ca 300 gårdar. Johan Månsson Silfverstierna och hans hustru Catharina Elisabet Eriksdotter Stormhatt bodde aldrig på Öster Malma. Paret avlider båda år 1660. Öster Malma ärvs då av den yngsta dottern Anna Maria Silfverstierna, gift med 1:e Generaltullförvaltaren Wilhelm Böös, adlad Drakenhielm, och nu börjar gårdens historia som vi berättar den idag.



VÄLBEVARADE MÅLADE TAPETER FRÅN MITTEN AV 1700-TALET.



SÄTERIET ÖSTER MALMA I BÖRJAN AV 1700-TALET.

TILL ARKITEKT FÖR BYGGET valdes Jean de la Vallé, gift med Drakenhielms syster. Jean de la Vallé har också ritat Hedvig Eleonora- och Katarina kyrkor samt Hässelby slott i Stockholm. Gården befinner sig sedan i den Drakenhielmska familjens ägo fram till 1738.

DÅ KÖPER GEORG THOMAS VON BERCHNER, gift med Ulrika Eleonora Ridderstolpe, Öster Malma. Man sätter en förvaltare, Wolter Reinhold Stackelberg, på gården då familjen också äger Stafsjö bruk och Virå bruk. Ulrika blir änka 1742, och år 1743 gifter hon sig med förvaltaren på Öster Malma och paret bosätter sig där.

På gårdssidan ser vi de två kvartsrundade stallflyglarna som man tror uppfördes i mitten av 1700-talet då Ulrika Eleonora Ridderstolpe var ägare till Öster Malma. Det var också under hennes ägartid som den stora salen på övre våningen fick sina målade tapeter med jaktmotiv och målade dörröverstycken som ska symbolisera människans fem sinnen.

Stackelbergfamiljen äger gården fram till 1827 då Öster Malma säljs till Warner Groen.

GROEN BLEV DEN ÄGARE som lät göra det största ingreppet i husets historia. Han förstörde fönstren på andra våningen genom att förse dem med de nygotiska spetsbågar vi ser idag.



GROENS NYGOTISKA SPETS-
BÄGAR, OMKRING 1830.

NÄSTA ÄGARE heter Anders Otto Adelborg. Hans son Gustaf gav ut en memoarbok från sin uppväxt på Öster Malma. I den boken får vi veta att "Den gamla trädgården var rätt stor och ganska omväxlande med terrasser ner mot sjö samt talrika häckar och berså-

er, prydnads- och fruktträd, bärbuskar, rabatter etc. En ansevärd köksträdgård jämte drivhus och plantskolor för rosor och träd. Dessutom en nyanlagd fruktträdgård med äppel- och päronträd av modernare slag.

En naturpark med ett gammalt lusthus och allehanda träd samt vilda örter.

Trädgården producerade icke blott för gården utan åtskilligt till försäljning bl a rosor och florsspröda ormbunkar för blombuketter".

Idag återstår bara en spillra av den fornt så storslagna trädgården.

ÅR 1900 BLEV HUGO TIGERSCHIÖLD ägare till Öster Malma, och nu inleddes en välbehövlig upprustning av gården som moderniserades. Han såg också till att gårdens arbetare och arrendatorer fick drägliga bostäder. 1919 elektrifierades gården och Tigerschiöld såg då till att det också köptes mjölkmaskiner.

Efter Hugo Tigerschiöld genomlevde gården några snabba ägarbyten innan den 1944 köptes av Svenska staten. Samtidigt letade SJF efter en lämplig plats för att starta en utbildning inom jakt och viltvård. Prins Gustaf Adolf, dåvarande ordförande i Jägareförbundet, bidrog i hög grad till att förbundet kunde arrendera Öster Malma och 1947 invigdes Öster Malma jaktvårdsskola. (1994 fick Jägareförbundet tillfälle att förvärva Öster Malma).

UNDER ÅREN HAR ÖVER 300 VILTMÄSTARE utbildats. Det var slottet som tjänade som skolbyggnad fram till 1984 då man byggt den Röda Längan med mer ändamålsenliga lokaler för den kursverksamhet man bedrev.

Så småningom växte man även ur Röda Längan och planerna för en ny byggnad tog form. Den arkitekt som anlätades, Christian Melker, kom då med förslaget att använda den stora gamla ladugården (byggd ca 1840) som då enbart hyste ett par hästar. Den sista arrendatorn som slutade 1996 använde huset till svinuppfödning.

I samband med dessa diskussioner bestämdes också att Svenska Jägareförbundets huvudkontor skulle flyttas från Rinkeby till Öster Malma.

Resultatet blev Laggårn som vi ser den idag och av Röda Längan blev ett modernt hotell för övernattande gäster.



BAROCKSLOTTET BJUDER IDAG PÅ EN ROMANTISK INRAMNING
TILL BRÖLLOPSMIDDAGAR OCH ANDRA FESTER.

ÅR 2003 INVIGDES det nya huvudkontoret med rymliga lokaler för konferenser och en mycket attraktiv restaurang som snabbt började låta tala om sig och idag lockar lunchgäster i stort antal. Idag är vi anpassade till en verksamhet med utbildningar, konferenser, bröllop och andra festligheter.

Gården har ca 1200 ha mark, varav 560 ha är produktiv skogsmark. Drygt 350 ha sjöar, viltvatten och vattendrag. Resten är åker, äng och övrigt. Åkermarken är till stor del utarrenderad. Förutom den egna marken arrenderas ytterligare ca 800 ha skogsmark som i huvudsak används för utbildningsjakter.



I HJÄRTAT AV SÖRMLAND HAR ÖSTER MALMA BLICKAT UT ÖVER MALMASJÖN I 350 ÅR.

Svenska Jägareförbundet
ÖSTER MALMA

Tel +46 (0)155-24 62 28 • www.ostermalma.se • info@ostermalma.se • Öster Malma 611 91 Nyköping

UR ÄGARLÄNGDEN ÖSTER MALMA

1650 Genom köp: Johan Månsson Silfverstierna (1604-1660).
Gift med Catharina Elisabet Eriksdotter Stormhatt (1606-1660).



Johan Månsson Silfverstierna och Catharina Elisabet Eriksdotter Stormhatt.

1660 Dottern Anna Maria Silfverstierna (1643-1697) gift m. 1:a generaltullförvaltaren Wilhelm Böös, adlad Drakenhielm (1624-1676).
Gift 2:a med landshövdingen Mårten Grelsson Lindeberg, adlad Lindhielm i hans första gifte (1638-1720).

1697 Sonen Johan Christoffer Drakenhielm (1676?-1713).
Gift med Anna Elisabet Clerik (1678-1738).

1650

1660

1697

1738 Genom köp: Georg Thomas von Berchner (1699-1742).
Gift 2:a med Ullrika Eleonora Ridderstolpe (1720-1767).

Wolter Reinhold Stackelberg och släktvapnet.



1743 Änkan Ullrika Eleonora Ridderstolpe (1720-1767).
Gift 2:a med Wolter Reinhold Stackelberg (1705-1801).

1767 Dottern i 2:a giftet Carolina Margareta Stackelberg (1757-1789).

1789 Fadern Wolter Reinhold Stackelberg (1705-1801).

1738

1743

1767

1789

1801 Sonen i 1:a giftet Adolf Fredrik Stackelberg (1743-1816). Gift med Charlotta Lovisa De Geer (1752-1779).

1827 Genom köp: Warner Groen d. ä. (1770-1834).
Gift med Charlotte Christine Sabine Poelchau (1778-1843).

1851 Genom köp: Anders Otto Adelborg (1811-1862). Gift med Lovisa Vilhelmina Bohnstedt (1813-1899).

1816 Sonen Reinhold Ludvig Stackelberg (1772-1840).

1834 Sonen Warner Groen d. y. (1811-1886). Gift med Lucia Alicia Virginia "Gurli" Kantzow (1825-1877?).

1862 Sonen Otto Ehrenfried Adelborg (1845-1900). Gift med Jacquette De Geer af Finspång (1855-1945).

1801

1816

1827

1834

1851

1862

1900 Genom köp: Hugo Tigerschiöld (1860-1938).
Gift med Esther Neijber (1871-1940).

1930 Genom köp: Carl Axel Stackelberg (1903-1966) Gift med Märta Koskull (1906-1957).

1940 Genom köp: Gustav Melcher Broms (1894-1961).
Gift med Margit von Otter (1912-)

1944 Genom köp: Staten, förvaltare: Kungliga Domänstyrelsen



Genom köp: Svenska Jägareförbundet

1900

1930

1940

1944

1994